



Persbericht

Rotterdam, 8 mei 2021

De H. Kruisvindingkerk Beukendaal 2

herdenkt het bombardement op Rotterdam 81 jaar geleden

**met het 'vergeten oorlogsmonument'
en het 'Wonder van het Noordereiland'**

**Op woensdag 12 mei
van 19:00 – 20:00 uur**

Vorig jaar vierden wij door de coronacrisis op bescheiden wijze '75 jaar bevrijding'. Ook dit jaar zijn we nog niet bevrijd van de pandemie en moeten we ons nog steeds aan regels houden. Desondanks willen, op bescheiden manier, weer blijven stilstaan bij het verleden, er aandacht aan schenken en gelegenheid bieden om te herdenken.

Rotterdam telt vele oorlogsmonumenten, toch blijkt uit de lijst dat ze er niet allemaal op staan. Tijd om ook dit jaar er meer bekendheid aan te geven.

12 mei 1940

We gaan terug naar 12 mei 1940. De Duitsers waren Nederland op 10 mei binnengevallen en hadden o.a. stellingen ingenomen op het Noordereiland. De weerstand van de mariniers, die de Maasbruggen probeerden te verdedigen, was sterker dan verwacht. Op 11 en 12 mei werden de Duitse stellingen op het Noordereiland door Nederlandse bommenwerpers aangevallen. Het doel was om de Willemsbrug te raken, maar ze misten hun doel. De burgerbevolking had het zwaar te verduren en werd door de Duitsers als menselijk schild gebruikt. Op 12 mei werd bij één van de bombardementen de Lourdeskerk getroffen en vloog daarbij in brand.



Rotterdam, Parochie van O.L. Vrouw van Lourdes, Paris 1884/1885



Het Wonder van het Noordereiland

De kapelaan van de Lourdesparochie, N.A. Commandeur, hield een dagboek bij. Een gedeelte van het originele verslag vertelt het verhaal:



Toen wij van meer nabij de zaak in oogenschouw namen, mochten wij tot onze groote vreugde constateeren, dat de mooie nieuwe klok nog ongedeerd in den toren hing en dat tot onze groote verbazing de Lourdeskapel ongedeerd was. Ofschoon de wind er op gestaan had, ofschoon de heele kerk was uitgebrand en zelfs de tegenover de Lourdeskapel gelegen, op dezelfde wijze gebouwde Theresiakapel, waarop de wind niet gestaan had, ofschoon het vuur in de Lourdeskapel gewoed had (de wandschilderingen waren verbrand en het Lourdesbeeld was geschroeid) waren gewelf, banken, kussen, altaardwalen ongedeerd. Het dekkleed over de altaardwalen was alleen wat geschroeid. Was dit alles niet een duidelijk teeken dat Maria ons eiland beschermde en ons gebied verhoord had? Ook is het opvallend hoe weinigen er op ons eiland slachtoffer geworden zijn.

De zielzorg voor de parochianen werd overgenomen door de Martelaren van Gorcum, de kerk die op het Stieltjesplein stond. De Lourdeskerk zou nooit meer herbouwd worden. Het wonderbaarlijk bewaarde Mariabeeld kreeg een ereplek in deze kerk. Na de oorlog werd een gedenksteen toegevoegd waarop de gevallen van het Noordereiland werden vermeld.

De H. Kruisvinding en de Kruisheren

De Kruisvindingkerk, met de Kruisheren, speelde tijdens de oorlogsjaren haar eigen rol. Door o.a. de Arbeitseinsatz kwamen heel veel gezinnen zonder kostwinner te zitten. Hulp van anderen was nodig om te overleven. De Kruisheren hielpen zoveel als ze konden en de pastorie aan de Beukendaal werd de hulpcentrale voor heel Rotterdam Zuid.



Zo ging er bijvoorbeeld 20.000 liter karnemelk per dag doorheen. Honderden werden aan een onderduikadres geholpen. En naar veel later bleek, bij een renovatie van de kerktoren, werd er zelfs een schuilplaats in de toren en onder het dakgewelf van de absis geboden.



In 1974 werd de Martelaren van Gorcum gesloten en in 1976 gesloopt. Het Mariabeeld, 'Wonder van het Noordereiland', en de gedenkplaat werden overgebracht naar de H. Kruisvinding.



Dit beeld werd wonderbaar gered.
Gaarne daar wij neerknielen
en helpen door ons vroom gebed
allen die door de oorlog vielen...



Herdenken en vieren op woensdag 12 mei

De kerk is open van ca. 18:30 – 20:00 uur

Programma:

- 19:00 uur beginnen we met 2 minuten stilte, terwijl de klokken luiden
- korte inleiding over het oorlogsmonument en het 'Wonder van het Noordereiland'
- aansluitend kunt u meedoen met het rozenkransgebed (het is Mariamaand)

Tijdens het rozenkransgebed kunt ook rustig door de kerk lopen, sfeer proeven en is er:

- ruimte voor persoonlijk gebed, kaarsje opsteken bij het 'Wonder van het Noordereiland' (het is ook Mariamaand);
- gelegenheid om te herdenken bij de plaquette van de gevallen van het Noordereiland (u mag bloemen meenemen);

Dit steeds met inachtneming van alle maatregelen van de overheid op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid. O.a. zijn mondkapjes verplicht.

Voor meer informatie:

Dhr. Claudius van't Westende Meeder
vicevoorzitter van het parochiebestuur
Telefoon: 06-21821801

Of:

Dhr. Hans Uijenbroek
Secretaris van de Federatie H. Maria Magdalena
Telefoon: 06-50894495
E-mail: info@hmariamagdalena.nl